

De belevingstuin in Veldhoven 02.08.2022

Op een zeer zomerse dag stonden er 27 mensen van Best on Wheels en twee speciale gasten klaar om naar een nieuwe bestemming te gaan, n.l. de Belevingstuin in Veldhoven.

Helaas was er geen busje van Welzorg om de banden op te pompen en meer nuttige dingen te doen. Ronnie zal op vakantie zijn geweest en had heel verstandig zijn telefoon niet aan staan, want daar werd natuurlijk als eerste naar gebeld. Daarna een lange telefonade naar Welzorg zelf, maar aangezien daar niemand van de afspraken af wist leverde dat niets op. Maar gelukkig kregen we geen pech onderweg.

En dan de twee speciale gasten: onze burgemeester Hans Ubach en zijn vrouw Marina reden met ons mee en beleefden naar eigen zeggen veel plezier aan dit middagje uit.

De tocht ging lange tijd richting Eindhoven via het fietspad langs het Beatrixkanaal. Lekker koel onder de bomen, want het was wel erg heet! Daarna langs groene vlaktes verder tot we uiteindelijk bij ons einddoel kwamen.

De belevingstuin is indertijd opgericht voor mensen met dementie. De bedoeling is hun zintuigen weer te prikkelen met mooie bloemen (zien) die lekker ruiken (geur) en waar je ook mag proeven (smaak) of voelen (tastzin). Maar door deze opzet is het een mooie tuin geworden waar iedereen van kan genieten. Na de koffie/thee liep/reed bijna iedereen even over de brede paden om de bloemenpracht te bewonderen. Zelf heb ik ook nog een framboosje geproefd, maar ik had dit vruchtje beter kunnen laten hangen...Hij was nog niet helemaal rijp.

In de kantine van de tuin werden we getrakteerd op lekkere gevulde koeken en stroopwafels in de ruimte met airco. De meesten vonden een beetje koelte fijn maar er waren ook mensen die breeduit in de stralende zon gingen zitten. Ieder zijn meug zullen we maar denken!

De terugtocht had een wat ander karakter. We reden over het enorme complex van het Flight Forum en verbaasden ons ook weer eens over de enorme drukte die er altijd op de Spottersplek is. Vliegtuigen bekijken is en blijft kennelijk een publiekstrekker van jewelste.

Eenmaal terug in Best gingen heel wat mensen mee naar het terras van Effe Anders waar bij velen de grote glazen Weihenstephan goed in de dorstige kelen viel. Want wat smaakten deze en andere koele dorstlessers goed op deze zonnige middag!

De burgemeester vroeg ronduit naar onze ervaringen en wensen en natuurlijk brachten we de accuproblemen op het tapijt. Hij zegde toe de nieuwe wethouder Wmo, Veronique Zeeman, ook te vragen eens mee te rijden zodat ze zelf zou ervaren tegen welke problemen wij oplopen met de routes die we tegen wil en dank steeds korter moeten maken. Hopelijk komt het dan tot een doorbraak en worden

zwaardere accu's met bijbetaling van de meerkosten dan weer zoals in het verleden het geval was, weer bespreekbaar!

Al met al was het een geslaagde tocht en we hopen het burgemeestersechtbaar volgend jaar weer als onze gasten te mogen begroeten!

Ina Schottert